

En hyggelig aften på Navigationsskolen.

Ja hvordan kom det så lige i stand. Jo en dag jeg gik forbi kantinen kom en liflig duft af stegt flæsk med persillesauce. Det kan man jo ikke stå for. Så pludselig havde jeg glemt alt om at jeg havde en madpakke i køleskabet, og fandt mig selv i køen med en tallerken lækker stegt flæsk og persillesauce der kunne hænge på kartoflerne. Mums. Om aftenen var der bestyrelsesmøde i vores fine forening, og der kunne jeg ikke undlade at fortælle om hvordan stegt flæsk kan fremprovokere præ-senilitet så man glemmer madpakken. Derefter groede tanken frem i de vise bestyrelsesmedlemmer. Man kunne jo kombinere en spændende aften i Navigationsskolens simulatorer med lækker mad. Og så tog planlægningen fart og en hyggelig aften ventede forude.

Vores to bestyrelsesmedlemmer, der er studerende på navigationsskolen, fik trommet nogle gutter frem til at hjælpe. Det plejer nu aldrig at være svært, især ikke når det gælder simulatoren. Kabys Peter som overtog forpagtningen i januar havde ekspertisen omkring flæsk og persillesauce, så naturligt blev han engageret til at trylle i kabyssen. Tilbage var der blot at komponere nogle gode sejlads og sætte en annonce i Ugeavisen.

Så onsdag d. 24. februar kl. 18.00 dut mødtes en flok foran hovedindgangen til Navigationsskolen. Det blev til cirka 25 glade mennesker der satte sig ved bordene og lyttede til at undertegnede bød dem velkommen. Da jeg fortalte, at udover stegt flæsk og persillesauce ville foreningen byde på en genstand blev stemningen absolut ikke forringet. Og sikken buffet. Kokken knoklede for at holde den fyldt så vi alle kunne nyde den danske nationalret ad libitum. Efterhånden som maverne blev fyldte kom snakken i gang og jeg måtte afbryde de snakkesalige medlemmer for at lokke dem over i Bestiklukafet for at se et par film.

Den ene viste hvordan Navigationsskolens simulator kommer til at se ud efter den sidste del af opgraderingen nu til sommer. I den store simulator er der 3 skibsbroer hvor man kan simulere sejlads som i den virkelige verden. Her underviser skolen de studerende i radar/ARPA, manøvrering og Full Mission hvor de skal gå søvagt. De eksterne kursister bliver undervist i Shiphandling, Bridge Ressource Management, Is-kursus, Lods Kursus og SAR. Når alle skærme er tændt og mørket sænker sig på broerne glemmer man helt at det er en simulator.

Den anden viste hvor de elektroniske søkort bevæger sig hen. En kæmpe tablet der fylder et bord og som til sidst skal erstatte ikke blot søkort, men også håndbøger. Den del af undervisningen foregår i skolens Panorama hvor der er 12 "broer" eller skriveborde hver med 4 skærme. En skærm til radar, en til det visuelle udsyn, en til selvstyrer, maskintelegraf osv. og den sidste til det elektroniske søkort.

Efter filmene delte medlemmerne sig i 2 hold og fordelte sig på simulatorens 3 broer og Panoramas 12 broer. Så blev der tændt for showet, skruet ned for lyset og medlemmerne kunne hygge sig med en times sejlads inden der skulle byttes simulator. I Panoramaet foregik sejladsen i Storebælt med en tur under broen, hvis man kan ramme. I Simulatoren foregik sejladsen i Lillebælt, og her styrede en af de studerende vejr og vind, hvilket medlemmerne nok kunne mærke. Heldigvis foregik det hele uden søsyge, men det er jo også en maritim forening.

Sidst var der kaffe i kantinen med en lille snak om aftenen. Alle havde hygget sig og flere medlemmer foreslog at vi skulle holde en aften til, og de studerende er 100 % med til et nyt arrangement. Så det må vi summe lidt over. Måske når den store simulator har fået en opgradering til sommer.

Tak for en god aften. Henrik Steen.